

# Dordt Nu



**Mijn club**

## Weet u het nog?

Het is zo ver. We staan laatste. Dat is in de voetbalwereld meestal de schuld van de trainer. Maar het is ook de schuld van het bestuur. Van het aankoopbeleid, van het verkoopbeleid. En het is natuurlijk de schuld van de spelers. Van de ballen die de keeper door heeft gelaten, van de verdedigingsfouten, van het gestuntel van de middenvelders, van de kansen missende spitsen. En het is de schuld van de scheidsrechter. De schuld van de grensrechter. Of de schuld van de scheids-

rechter én de grensrechter! Het is de schuld van het gras; dat was te lang, of te kort. En de altijd betweterige media, het is ook hun schuld. En van de gemeente. Van die zakkenvullers in Den Haag. Het is de schuld van de regering. Balkenende en Bos hebben het gedaan! En de moslims. En het is de schuld van de Amerikanen, het ligt aan George W. Bush. En aan het broeikas effect natuurlijk... Ik zie maar één oplossing: alle schuldigen moeten weg!  
Emile van de Velde



Wat is het verhaal achter deze foto?

### En nu twee thuiswedstrijden: tegen VVV Venlo en FC Zwolle

Nu we clubs als Helmond Sport, Haarlem en AGOVV hebben gehad, is het tijd voor het grote werk. eerst komt vrijdag VVV Venlo op bezoek. Een week later volgt FC Zwolle. Zwolle en

VVV staan op dit moment gedeeld tweede achter koploper Excelsior. VVV is net gedegradeerd uit de eredivisie, Zwolle deed juist tot op het laatste moment mee voor promotie.

### Snel ontslag Koolhof

Na de zesde nederlaag op rij verklaarde voorzitter Ad Heijman maandag niet in paniek te zijn. Dat het ook anders kan bewees Cambuur. Na twee nederlagen werd de ex-trainer

van Dordt, Jurrie Koolhof, daar de laan uit gestuurd. Koolhof werd ook al bij MVV ontslagen, terwijl veel Dordt-supporters ook geen fijne herinneringen aan hem hebben.

De stad Dordrecht kent een enorme voetbalhistorie die bij vele schapenkoppen tot de verbeelding blijft spreken. Op deze pagina duiken we voortaan elke week in die geschiedenis. Met historische foto's waarvan we zelf soms niet eens weten wat er precies op te zien is...

Van DFC tot DS'79, van Dick Passchier tot Nico de Vries en van Harry van den Ham tot Marco Boogers, FC Dordrecht kende vele gedaantes en de clubgeschiedenis zit vol mar-

kante clubiconen, prachtige anekdotes en legendarische verhalen.

Op de foto van vorige week zagen we een teamfoto van FC Dordrecht uit de jaren zeventig.

### Een duik in de Dordtse voetbalhistorie

Inzender Jack van der Starre wint gratis kaarten voor de wedstrijd van vrijdag, hij kon het volgende rijtje spelers opnemen: Frans Struis, Ab van Oor-

schot, Gerrit de Keizer, Ab van 't Hoff, Dick Hoogmoed, Ger Ruseler, Piet Teuling en Gerry Naaktgeboren, Cees Versluis, Rob Dorré, Wim van Twist, Gradus Roeland, Ton Ruts en Hans Bentzon.

Deze week een actuele foto in deze historische rubriek. We zien treurnis aan de Krommedijk. Het gaat slecht dit jaar. De vraag van deze week is: wanneer startte de club voor het laatst zo slecht aan een competitie? Stuur je antwoord naar redactie.dnu@whm.wegener.nl. Onder de inzendingen worden vrijkaarten verloot!

### Schapenkop van de Week

Johan Bogers:

"In 1991 woonde ik net in Papendrecht en ging ik met mijn vader naar de wedstrijd van Dordrecht '90 tegen Ajax. Eigenlijk was ik toen voor Ajax maar na afloop van de wedstrijd was ik zo onder de indruk van Dordrecht '90 dat ik vanaf toen de club ben gaan volgen. Ik heb zoveel mooie momenten bij de club meegemaakt; de 8-0 overwinning tegen Go Ahead Eagles in 2001, de bekerwedstrijd tegen NEC in 2000 toen we met 12 supportersbussen naar Nijmegen afreisden en ik vond het ook geweldig om te mogen keepen voor de penaltybokaal in de rust van de thuiswedstrijden. Voor elke wedstrijd ben ik altijd vrij zenuwachtig en daarom zorg ik ervoor dat ik altijd vroeg bij de club ben. Niet alleen ben ik als supporter van FC Dordrecht betrokken, ik ben ook grensrechter van de A-jeugd en help ik regelmatig mee met de activiteiten van De Lammetjes."

